

WISSELING VAN DE WACHT



Beste leden,

Een enkeling zal het zijn ontgaan maar het merendeel van de leden zal zich toch hebben afgevraagd, waarom is er nog steeds geen nieuws van of over de nieuwe voorzitter? En ik begrijp dat heel goed. Nu, de reden was dat er heel wat formele zaken moesten worden geregeld voordat ik mij voorzitter mocht noemen. Wel, inmiddels ben ik het en ik wil bij deze iedereen bedanken die zijn stem op mij heeft uitgebracht, Ik zal, zoals ik al had gezegd, mijn uiterste best doen een goede voorzitter te zijn.

Om terug te komen op die formaliteiten, de meest gewichtige was wel de persoonlijke overdracht van het voorzitterschap. Dit heeft plaatsgevonden op, de secretaris noteerde, 24 Juli te Woensdrecht bij Ad thuis.

Laat ik u meenemen naar dat moment. Het was op de middag en Peter Dogge en ik werden door Ad zeer gastvrij ontvangen. Regelzaken, regelzaken, waar moet je oog voor hebben en aan bod kwamen onder meer de administratie, de financiën, ons water, de steiger, enz. Ik moet zeggen, alles bij elkaar is het heel wat maar ik werd ook wel gelijk gerustgesteld. Ad fluisterde mij in dat het bestuur bestaat uit een hechte club, een club van goede mensen die dit allemaal regelen, haast feitelijk onmisbaar zijn, en waar je als voorzitter altijd op kunt bouwen. Ik zag bij Peter onze secretaris op dat moment een lichte glimlach....

Nadat alle regelzaken waren besproken was er een moment waarop er een woord van dank werd uitgesproken. Een dankjewel, dit namens jullie allen, voor al het goeds en dit 32 jaar lang, wat Ad voor De Karper heeft gedaan in z'n rol als voorzitter. Ook is er afgesproken om op een later moment Ad hier meer passend voor te bedanken.

Leden, de stemming die middag was goed, we luisterden en knikten naar elkaar, de trommel met spritsen ging langst en we hadden overeenstemming over wat voor de club belangrijk is. En toen, plotseling, op het einde van die middag, haalde Ad de voorzittershamer te voorschijn en gaf hem aan mij. Mijzelf deed het wat, het voelde bijzonder en ik zag en voelde dat dit bij Ad ook zo was. Dat kan natuurlijk ook niet anders, dit na 32 jaar.....

Ik vroeg toen aan Ad of het een opluchting was, of hij het dus fijn vond om er nu mee te stoppen. Het antwoord daarop was duidelijk en heel begrijpelijk. Ad, mag ik je vragen om dat antwoord hier te herhalen? Het woord is aan jou.

Ikzelf besluit dan met,

Beste Leden, ik hoop binnenkort met velen van jullie kennis te maken maar voor nu*vang ze!*

Peter van Eijck



Beste Karperleden,

Het is best lang geleden dat ik wat van mij heb laten horen. Door een foute diagnose en verkeerde medicatie ben ik begin dit jaar op de IC beland. Daar heb ik 4 weken gelegen. Toen ik daar ontslagen werd kon ik nog amper 5 meter lopen en moest ik revalideren. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik heb het bestuur dan ook gemeld dat ik op deze manier niet als voorzitter kon functioneren en met pijn in mijn hart mijn functie neerlegde. Ik was dolgraag doorgegaan tot en met het honderdjarig jubileum maar dat mocht dus niet zo zijn. Het bestuur moest dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op de ALV is Peter van Eijck tot voorzitter benoemd. Een prima keuze waar ik voor 100% achter sta. Beide Peters (Dogge en van Eijck) zijn bij mij thuis langs geweest. In een goed gesprek hebben we allerlei gegevens uitgewisseld. Daarbij bleek dat

de nieuwe voorzitter al helemaal in zijn rol leek te groeien en al heel wat plannen had. Tijdens deze bijeenkomst heb ik hem de voorzittershamer overhandigd. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Het gaat jullie allen goed en wie weet zien we elkaar ooit weer aan het viswater.

Ad Suikerbuijk

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u erwin_klinkhamer@hotmail.com toe aan uw adresboek.

